

A.L. Snijders

Lucy en Anna

Lucy en Anna zijn meisjes die geruime tijd bij mij in de Achterhoek hebben gelogeed. Ik woonde alleen, zij waren verdwaald en klopten op een late avond bij mij aan. Ze bleven veertien dagen, ze kookten, ik had aanspraak. Ik heb ze beschreven in een kort verhaal, enkele maanden geleden gepubliceerd. Gisteren ontving ik bericht van een lezer. Hij schrijft dat hij in de Australische Daily Mail van 30-12-2016 heeft gelezen dat Anna en Lucy DeCinque zichzelf de meest identieke tweeling ter wereld noemen. Zij willen er dan ook alles aan doen om zo te blijven. Ze hebben zich een aantal keren laten behandelen aan hun lichaam om nog meer op elkaar te lijken, maar nu zijn ze een stap verder gegaan, ook in hun liefdesleven willen ze niet van elkaar verschillen. Ze trouwen binnenkort met een en dezelfde man. Luister naar het marcheren van de tijd: de meisjes en hun man zijn getrouwd, ze slapen met z'n drieën in één bed. Dit duurt nu al vijf jaar, ze zijn gelukkig. Einde bericht, maar niet het einde van mijn piekeren. Zou je in Australië met z'n drieën een huwelijk kunnen sluiten? Ik zou mijn Lucy en Anna (die trouwens niet eens zussen zijn) willen vragen wat ik moet denken van twee meisjes die met dezelfde man trouwen en met hem in één bed slapen. Maar Lucy en Anna zijn spoorloos uit mijn leven verdwenen, ik weet hun achternamen niet, ik weet niet waar ze wonen. Ze waren met hun rugzak op weg naar de Middellandse Zee, ik weet niets meer dan de vrolijke anonimiteit van een paar ansichtkaarten uit Spanje en Marokko. Mijn buurman, die op de hoogte is van mijn grote verwarring, is er zeker van dat ik Anna en Lucy DeCinque uit Australië niet in verband moet brengen met de spoorloze Lucy en Anna die twee weken voor mij gekookt hebben en met wie ik nooit een bed gedeeld heb. Hij zegt dat ik me niet door het toeval van de wijs moet laten brengen als twee dezelfde, gekoppelde meisjesnamen mijn pad kruisen. Mijn buurman is de stem van de rede, hij zorgt ervoor dat ik niet ga zoeken bij de Middellandse Zee of naar Australië vlieg. En ten slotte zal hij me tegenhouden als ik in handen val van een denker die zeker weet dat de aarde plat is.